

Het verhaal van Feyza Sener

Het begon allemaal in 2012. Ik reed langs het kantoor van de SAZ en besloot een kijkje te gaan nemen.

tekst: Feyza Sener



Mijn poes Huzur was op dat moment zwanger en Jans vroeg mij natuurlijk meteen wat ik met de kittens van plan was. Ik besloot ze te houden en in de loop der tijd werden mijn katten met hulp van de SAZ een voor een geholpen en ingeënt. Ik leerde veel van de stichting en deel mijn kennis zoveel mogelijk met anderen. Omdat ik moslim ben, kan ik mensen met mijn geloofsovertuiging goed aanspreken en informatie geven. Er is veel onwetendheid over dieren en de islam. Ik doe verschillende dingen om de houding naar dieren te veranderen.

Mijn neef heeft een groothandel. Zijn klanten zijn vaak winkeleigenaren. Via mijn neef geef ik hen informatie. Er liggen bijvoorbeeld folders van de SAZ bij de kassa, en er staat een collectebus voor zwerfdieren in Turkije. Veel winkeleigenaren hebben een kat tegen de muizen, maar weten weinig over hun welzijn. Ik laat ze chippen en steriliseren en zorg er met de eigenaren voor dat ze ontwormd en onvlooid worden. Ook roepen mensen mijn hulp in als er problemen zijn.



Mijn moeder geeft ook veel om dieren. Zij speelt een belangrijke rol in Turkse vrouwengroepen en is vaak betrokken bij activiteiten en lezingen over de islam. Daarin spreekt ze vaak over de dierenrechten in de islam. Ze is ook actief via social media en verwijst mensen die een huisdier willen door naar mij. Ik help ze dan met de praktische zaken en geef informatie.

Kinderen zijn ook een belangrijke doelgroep. Zij willen vaak graag contact maken met dieren, maar ouders die bang zijn houden ze daarvan weg. Door informatie te geven over dieren en de islam en de kinderen aan te moedigen, probeer ik ouder en kind goed op te voeden. Ik geef hierover bijvoorbeeld gastlessen via moskeeën.

Het is nu inmiddels vijf jaar geleden dat ik bij de SAZ binnenstapte. Ik word elke week wel benaderd door iemand die hulp nodig heeft. Ik weet ondertussen behoorlijk veel over de zorg voor katten en merk dat de mensen die ik help me heel dankbaar zijn. Op deze manier hoop ik dat ik een steentje kan blijven bijdragen bij het voorkomen van dierenleed. Natuurlijk met behulp van de geweldige vrijwilligers van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten.



Registreer uw kat!

Het is een goed idee om uw kat te laten chippen en registreren. Als deze vermist is vindt u hem veel sneller terug. Het is een bijzonder kleine ingreep die u weinig tijd en geld kost.

Voor het chippen en registreren van uw kat kunt u bij uw eigen dierenarts terecht. Indien gewenst kunnen wij de kat ook voor u chippen. Wij kunnen tevens bij u thuis chippen, bijvoorbeeld om het voor het dier minder eng te maken, of omdat u meerdere huisdieren tegelijk wilt laten chippen.

Na het inbrengen van de chip controleren wij of die leesbaar is en zullen vervolgens het chipnummer registreren bij de daarvoor bestemde databank.

Wilt u uw kat door ons laten chippen en registreren? Bel ons dan op 020 - 619 03 57 voor het maken van een afspraak.



Als u uw kat kwijt bent, kunt u de vermissing opgeven bij het plaatselijke dierenasiel en de dierenambulace. Die vragen dan meestal of de kat gechipt is. Alleen een chipnummer is echter niet genoeg. De eigenaar heeft het chipnummer van zijn kat, samen met zijn eigen naam en adres, in een database geregistreerd. Zo kan met behulp van het chipnummer worden opgespoord waar de kat woont en kan hij terug naar huis.

Denk er ook aan dat als u verhuist u de nieuwe adresgegevens in moet voeren in de database. Door het chipnummer in te voeren op www.chipnummer.nl kunt u zien in welke database uw kat geregistreerd is.