

Interview met Feyza



Interview door: Lysette van Geel

Als Kolenkitter Feyza (35) over straat loopt, zoeken haar ogen altijd automatisch naar katten. Ze is vrijwilliger bij SAZ, Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. En iedere vrije minuut van de dag probeert ze het leven van dieren in nood een beetje beter te maken. Als de katten gelukkig zijn, is Feyza het ook.

Wat doe jij voor katten in de Kolenkitbuurt?

Bij iedere kat die ik buiten tegenkom stop ik even. Hoe ziet hij eruit, klopt het allemaal? Ik zie het aan de manier van lopen, de vacht en hoe ze op me reageren. Als ik denk dat een kat is weggelopen of gedumpt, pak ik mijn chiplezer en kijk ik of het dier gechipt is. Dan gaan we op zoek naar de eigenaar, of de katten gaan naar SAZ of het asiel. Als er geen baasje is, dan zorgen we daar voor de katten en zoeken we een nieuw baasje. Ook ga ik actief bij restaurants en cafés in de buurt naar binnen als ik katten zie. Ik vraag of de kat gechipt en gesteriliseerd is. Als dat niet zo is probeer ik de eigenaren over te halen dat voor de kat te doen. In 80% van de gevallen lukt dat! Er zijn meer vrijwilligers van SAZ in de buurt. Samen houden we de katten in de gaten waar we ons zorgen over maken. We kennen de katten in de buurt goed.



Wanneer is jouw liefde voor katten begonnen?

Ik ben ermee geboren. Net als ieder kind geboren is met een liefde voor dieren, onschuldige dingen in het leven. Mijn ouders hebben die liefde gevoed, en het is nooit weggegaan. Ik kan er niet tegen als een dier in nood is. Ik moet helpen tot het beter gaat.

Is de Kolenkit een fijne buurt voor katten?

Er wonen heel veel katten in de Kolenkit. Wat veel mensen niet weten is dat er ook heel veel zwerfkatten in Amsterdam en ook in de Kolenkit zijn. Ik persoonlijk vind de stad niet zo'n fijne plek voor katten. Het zijn nieuwsgierige en avontuurlijke wezens, ze willen naar buiten en er is hier veel verkeer dus dat kan snel misgaan. Maar een afgesloten tuin of een afgesloten binnentuin is wel ideaal. Veel bewoners proberen rekening te houden met katten, dat is wel heel fijn.

Wat is het grootste misverstand over katten?

Heel veel mensen denken dat een kat iets is dat alleen voer en wat aandacht nodig heeft. Maar je moet het zien als een kind, het kan ziek worden en dan ben je duizenden euro's kwijt. Je laat je kind ook niet wachten op hulp toch? Mensen raken in paniek en dumpen hun kat. Of ze bieden het gratis aan op Marktplaats. Heel zielig. Mensen steriliseren of castreren hun katten niet. Daardoor komen er meer en meer katten bij, terwijl er al zo veel katten op een baasje aan het wachten zijn. Ook laten mensen hun kat niet chippen, bijvoorbeeld omdat het een binnenkat is. Maar als je kat niet gechipt en geregistreerd is, vind je hem nooit terug als hij is weggelopen en door iemand is gevonden.

Wat moeten mensen doen als ze een kat in nood zien?

Als mensen denken dat er een kat is weggelopen of in nood zit, moeten ze dat melden bij SAZ (020 619 0357), dan komen we langs, lezen we de chip en gaan we op zoek naar het baasje. Op de website Amivedi (<https://www.amivedi.nl>) plaatsen mensen een oproep als hun kat is weggelopen. Daar kun je ook vermiste dieren aanmelden of zoeken. Als je zelf je kat kwijt bent is de eerste week heel belangrijk, ga de straat op, zoek in de avonden, plak posters. Alleen een oproep op Facebook is niet genoeg.

Je bent ook katten aan het redden in Turkije, wat doe je daar?

Ik heb gemerkt dat er slecht voor dieren werd gezorgd in Turkije. Daarom ben ik een stichting begonnen. Ik heb een kleine dierenopvang in Turkije gemaakt en probeer hier in Nederland baasjes te vinden om de dieren toch nog een mooi leven te schenken. Het is heel erg veel werk, maar ik voel dat ik dit moet doen. Een paar dieren hebben al een nieuw baasje gekregen, dat zijn mooie momenten.

Wanneer ben je klaar met het redden van katten?

Ieder leventje is er een. Zolang ik het geld, de gezondheid en de tijd heb om dit te doen probeer ik dieren te helpen. Oogjes schoonmaken, voer geven. Er is altijd wel iets te doen!

Feyza kun je volgen op instagram @Feyzanimalove

Chippen, castreren en steriliseren kan bij onder andere de dierenarts en bij SAZ. Kat chippen SAZ: kosten: 10 euro. Let op: er zijn regelmatig acties, dan is chippen gratis.

Castreren bij SAZ: 45 euro.

Steriliseren SAZ: 75 euro.

Mensen met een stadspas met een groene stip kunnen een vergoeding krijgen voor een bezoek aan de dierenarts.

